



Mümin, alın teriyle ölürl.

40 HADİSTE HELAL KAZANÇ



DİB
YAYNLAŞI



40 HADİSTE HELAL KAZANÇ

40 HADİSTE HELAL KAZANÇ

Diyabet İşleri Başkanlığı Yayınları / 947
Broşür (Kartela) No:64

Hazırlayan
Rukiye AYDOĞDU
Hale ÇERÇİBAŞI
Elif ERDEM

Tasarım
Emre YILDIZ

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun
13.06.2013 tarih ve 38 sayılı kararıyla
basılmıştır.

Düzeltili

Hacı Duran Namlı
2. Baskı, Eylül 2013

Baskı:

Başak Matbaacılık
Tel: 0312. 397 16 17

2013-06-Y-0003-947
ISBN: 978-975-19-5724-5
Sertifika No: 12930

© Diyanet İşleri Başkanlığı



İletişim

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
Basil Yayınlar Daire Başkanlığı
Tel : 0312 295 72 94
Faks : 0312 284 72 88
e-posta : kitaplar@diyanet.gov.tr

Dağıtım ve Satış

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Tel : 0312 295 71 53 - 295 71 56
Faks : 0312 285 18 54
e-posta : dosim@diyanet.gov.tr

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ،
فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبَرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ
وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ...

“Helâl bellidir; haram bellidir. İkisinin arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların
çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeyleşerse sakınırsa, dinini ve onurunu korumuş olur.
Kim de şüpheli şeyleşerse, harama düşmüş olur...”

(Müslim, Müsâkât, 107)



إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ

“İnsanın yediği en güzel şey, kendi kazancından olandır.”

(Ebû Dâvûd, Büyü' (İcâre), 77)

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حِبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُرْمَةِ الْحَطَبِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ فَيَبِعَهَا،
فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهُهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ

“Sizden birinizin urganını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah’ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.”

(Buhârî, Zekât, 50)

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

“Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah’ın Peygamberi
Davud (a.s.) da kendi elinin emeğini yerdı.”

(Buhârî, Büyü', 15)



مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بِوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

“Kim helal lokma yer ve Sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer.

(Tirmızî, Sifatü'l-kiyâme, 60)

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاجْمِلُوا فِي الْطَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا
وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْمِلُوا فِي الْطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا مَا حَرُمَ

“Ey insanlar! Allah’tan (hakkiyla) sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın.

Hiç kimse (Allah’ın kendisine takdir ettiği) rızkı -geç de olsa- elde etmeden ölmeyecektir.

Öyleyse Allah’tan (hakkiyla) sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın.

Helâl olanı alın, haram olanı bırakın!”

(*Ibn Mâce, Ticâret, 2*)



الْتَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kiyamet günü şahitlerle beraberdir.”

(İbn Mâce, Ticâret, 1)



اللّٰهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورٍ هَا

“Allah’ım! Ümmetim için (günün) erken vakitlerini bereketli kıl!”

(Ibn Hanbel, I, 153)



مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَلْرَمْهُ

“(Meşru) bir işten (helâl rızık) kazanan kimse o işe devam etsin.”

(*Ibn Mâce, Ticâret*, 4)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسْلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ

“Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, elden ayaktan düşmekten ve cimrilikten sana sağlanırım.”

(Muslim, Zikir, dua, tevbe ve istigfar, 76)





وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“...Bizi aldatan, bizden degildir.”

(Müslim, İmân, 164)

إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفِيسٍ بُورَكَ لَهُ فِيهِ،
وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفِيسٍ لَمْ يُبَارِكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ،
الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

“Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala gönül hoşluğuyla sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla bu mala sahip olursa, tipki doymak bilmeyen bir kimse gibi onun için malın bereketi kaçar. Veren el, alan elden üstündür.”

(Buhârî, Zekât, 50)



... وَلَأَنْ يَأْخُذَ تُرَابًا فَيَجْعَلَهُ فِيهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

“ ...Sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah’ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyidir.”

(Ibn Hanbel, II, 258)

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا، فَاسْتَأْمِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أَعْطِيْتِ أَوْ مُنْعَىْتِ،
وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَبِعِي شَيْئًا، فَاسْتَأْمِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ، أَعْطِيْتِ أَوْ مَنْعَىْتِ

Bir malı satın almak istedigin zaman, sana (istedigin mal) verilse de verilmese de almak
istedigin fiyatı söyle. Bir malı satmak istediginde, versen de vermesen de gerçekte satmak
istedigin fiyatı söyle.

(Ibn Mâce, Ticâret, 29)

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقاً وَبَيْنَا بُورَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا

“Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece (alışverişten cayma konusunda) serbesttirler. Eğer dürüst davranışırlar ve (malın durumunu) açıkça söyleylerlerse, alışverişleri bereketlenir. Fakat durumu gizler ve yalan söyleylerse, alışverişin bereketi gider.”

(Ebû Davûd, Büyü', 51)

لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، إِلَّا أَخْذَهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ، فَيُرِيهَا كَمَا يُرَبِّي
أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ قَلْوَصَهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، أَوْ أَعْظَمَ

“Helâl kazançtan bir hurma tanesi tasadduk edenin sadakasını Allah kabul eder ve sizden birinizin tayını veya dişi deve yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. Öyle ki o (sadaka), dağ kadar hatta daha büyük olur.”

(Muslim, Zekât, 64)



لَا يَقْبِلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ، وَلَا يَقْبِلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

“Allah ancak abdestli olarak (kılınan) namazı kabul eder. Ve kamu malından aşırılıp verilen sadakayı da kabul etmez.”

(Ibn Mâce, Tahâret, 2)



أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدُّعَوةِ

“Helâlinden ye ki duaların kabul olsun.”

(Taberânî, *el-Mu’cemü'l-evsat*, VI, 310)



مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهُ اللَّهُ

“Onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah (c.c.) o ihtiyaçtan kurtarır.”

(Buhârî, Zekât, 18)



الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ

“Müslüman, Müslüman’ın kardecidir. Müslümanın, kusurlu bir malı, kusurunu açıklamadan din kardeşine satması helâl olmaz.”

(İbn Mâce, Ticâret, 45)



إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةً أُمَّتِي الْمَالُ

“Her ümmetin bir imtihani vardır. Benim ümmetimin imtihani da mal iledir.”

(Tirmizî, Zühd, 26)



مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلَيُسْتَقْلَّ أَوْ لَيَسْتَكْثِرَ

“Servetini artırmak için insanlara el açan istediği az ya da çok olsun,
gerçekte kor ateş dilenir.”

(Muslim, Zekât, 105)



مَنْ يَكْفُلْ لِيْ أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ

“Kim başkalarından bir şey dilemeyeceğini bana garanti ederse,
ben de ona cenneti garanti ederim.”

(Ebû Dâvûd, Zekât, 27)



وَلَا يَبْعِثْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْيَعْ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجِشُوا ...

“...Birbirinizin pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın ve müşteri kıızıştmayın!..”

(Buhârî, Büyû‘ 64)

خُذُوا الْعَطَاءَ مَا دَامَ عَطَاءً، فَإِذَا صَارَ رِشْوَةً عَلَى الدِّينِ فَلَا تَأْخُذُوهُ

“Hediyeyi, hediye olduğu sürece alın. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın!”

(Taberânî, el-Mu’cemû’s-sâgîr, II, 42)



لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ
وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

“Resûlullah (s.a.s.) faizi yiyyene, yedirene, yazana ve bunun iki şahidine lânet etti ve
‘Hepsi (günahta) eşittir.’ buyurdu.”

(Müslim, Mûsâkât, 106)



مَا أَحَدٌ أَكْثَرٌ مِنَ الرِّبَا، إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

“Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda durumu
(malinda) azalmaya dönüşmesin.”

(*Ibn Mâce, Ticârât*, 58)



لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

“Allah’ın lâneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerindedir.”

(*Ibn Mâce, Ahkâm, 2*)

لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kim hakkı olmadığı hâlde bir karış yeri alırsa,
Allah kiyamet günü yedi kat yeri onun boynuna dolar.”

(Muslim, Müsâkât, 141)

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ:
بَيْعٌ مَبْرُورٌ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Hz. Peygamber'e, "En faziletli kazanç hangisidir?" diye sorulduğunda O,
"Helâl / Makbûl bir alış veriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır."
diyerek cevap vermiştir.

(Ibn Hanbel, III, 467)

مَنِ اسْتَغْمَلْنَاهُ عَلَىٰ عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

“Kimi bir işte görevlendirip (yaptığı işin karşılığı olarak) bir ücret verdiysek,
onun bu ücret dışında alacağı her şey (kamuya) hainliktir.”

(Ebû Dâvûd, Harâc, 9-10)





مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعْرِفْهَا

“Kayıp bir hayvanı duyurmadan sürüsüne katan, gerçekte kendisi yolunu kaybetmiştir.”

(Müslim, Lukata, 12)



وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءاً حَرَمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

“Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında, onlara bedelini de haram kilar.”

(Ebû Dâvûd, Büyû', 64)



الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبَينِ

“Mümin, alın teriyle ölür.”

(Tirmizî, Cenâîz, 10)

لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا،
وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا،
وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ

Resûlullah (s.a.s.) içki konusunda şu on sınıf kimseye lanet etti:
(İçki yapmak için) meyveyi sıkan ve sıktıran, içkiyi içen, taşıyan, taşıtan, dağıtan,
satan, parasını yiyen, satın alan ve aldırان.

(Tirmîzî, Büyü', 59)

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقاتِ... الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَيمِ، وَالتَّوْلِي يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

(İnsanı) helak eden şu yedi şeyden kaçının...: Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak.

(Buhârî, Vesâyâ, 23; Mûslîm, İman, 145)

مَنِ اسْتَغْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ طَرَفاً فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا
يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Sizden kimi bir işe görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse, bu kamu malına bir ihanet olur ve kiyamet günü onu (kendi elleriyle) getirir.”

(Muslim, İmâre, 30)



لَا تَبِعُوا الدِّيْنَارَ بِالدِّيْنَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

“Bir dinarı iki dinar karşılığında, bir dirhemi iki dirhem karşılığında satmayın!”

(Muslim, Müsâkât, 78)

مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الرُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ اللَّهُ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına
Allah’ın ihtiyacı yoktur!”

(Buhârî, Savm, 8)



اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

“Allahım! Bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru!
Lütfenla beni senden başkasına muhtaç etme.”

(Tirmizî, Deavât, 110)

2013-06-Y-0003-947
ISBN 978-975-19-5724-5

9 789751 957245

Fiyatı: ₺1,00



Mümin, alın teriyle ölürl.

40 HADİSTE HELAL KAZANÇ



DİB
YAYINLARI