



Jezus :

Een profeet van
de islam





Jezus: een profeet van de Islam



Jezus (vrede zij met hem) was een van de profeten van Allah (God). Hij was gezonden om de kinderen van Israël te leiden, omdat ze waren afgedwaald van hun geloof. Hij kwam met een nieuw heilig boek. Moslims geloven ook in Jezus. In feite is het geloof in alle profeten en boodschappers van Allah een fundamenteel onderdeel van de Islam. Het Heilige Boek van de Moslims, de Koran, verklaart:

“Zeg (O Mohammed): ‘Wij geloven in Allah, in wat ons is geopenbaard en wat aan Abraham (Ibrahim), Ismaël, Isaak, Jakob en de Stammen is geopenbaard, en in (de Boeken) die door hun Heer aan Mozes (Musa), Jezus (Isa) en de profeten werden gegeven: Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen. Uitsluitend tot Hem leven wij in overgave.” [Koran, 3:84].

Jezus (Isa) wordt in de Islam gezien als de voorloper van **Mohammed**, die de komst van de laatstgenoemde heeft voorspeld. De Islam is de originele godsdienst die door al deze profeten aan de mensheid werd geleerd. Het betekent vreedzame overgave aan de Enige en Unieke God.

Een ander vers bevestigt dat Jezus, net als Mozes, op dezelfde lijn zat als de profeten vóór hem: *“En in hun voetstappen deden Wij Jezus [Isa], de zoon van Maryam treden, bevestigend wat vóór hem was: de Thora. En Wij gaven hem het Evangelie, waarin Leiding en Licht en de bevestiging van wat er vóór hem in de Thora was, een Leiding en Vermaning voor de godbewusten.”* (Koran, 5:46).

Jezus wordt op vijftwintig plaatsen in de Koran met name genoemd. Hij wordt met respect toegesproken zoals “zoon van Maria; Messias; dienaar en boodschapper van Allah.” Verder wordt hij “het woord van God”, “de geest van God”, een “teken van God” genoemd en hij krijgt tal van andere eervolle benamingen, verspreid over vijftien verschillende hoofdstukken.

Maria en de maagdelijke geboorte van Jezus



Moslams respecteren en eren Jezus en zijn moeder Maria. Veel Moslams noemen hun kinderen dan ook Isa (Jezus) en Maryam (Maria). Sterker nog, er is een hoofdstuk genaamd Maryam in de Koran. Zij behoorde tot het Huis van Imrân, waarnaar het derde hoofdstuk van De Koran is vernoemd. Volgens de Koran was Maria een kuise en maagdelijke



vrouw die op een wonderbaarlijke wijze Jezus baarde. De engelen zeggen tegen haar: *“O Maria, Allah heeft jou zeker uitverkoren, gezuiverd en verkozen boven de vrouwen van de wereld.”* [Koran, 3:42]

Moslims geloven dus dat Jezus de zoon is van een edele maagd, maar accepteren niet dat de maagdelijke geboorte van Jezus een bewijs is van zijn goddelijkheid.

“Zij [Maria] zei: ‘O Mijn Heer! Hoe kan ik een kind krijgen als niemand me ooit heeft aangeraakt?’ [De Engel] zei: ‘Zo schiept Allah wat Hij wil. Wanneer Hij tot iets heeft besloten, zegt Hij slechts: ‘Wees!’, en het is.’” [Koran, 3:47].

“De schepping van Jezus is voor God als die van Adam; Hij schiep hem uit aarde en zei toen tegen hem: ‘Wees.’ En hij was.” (Koran, 3:59).

Adams schepping was nog wonderbaarlijker omdat hij werd geboren zonder vader en moeder. Toen Maria de baby tot haar volk bracht, zeiden zij: *“O Maria! Echt, je hebt iets vreemds gedaan! O zus van Aäron! Je vader is geen kwade man, noch is je moeder een onkuise vrouw!”* Maria wees toen naar de baby. Zij zeiden: *“Hoe kunnen wij met een zuigeling praten?”*

Dan gebeurt er een wonder. Ter verdediging van zijn moeder zei Jezus:

“Ik ben inderdaad een dienaar van Allah. Hij heeft mij het Boek gegeven en mij een profeet gemaakt; Hij heeft mij gezegend waar ik ook ben, en heeft mij het gebed en liefdadigheid opgedragen zolang ik leef: mijn moeder lief te hebben en niet bazig of onaangenaam voor haar te zijn. En vrede zij met mij op de dag dat ik geboren werd en de dag dat ik sterf en de dag dat ik weer tot leven word opgewekt!” (Koran, 19:27-33).

De Wonderen van Jezus



Jezus kreeg de mogelijkheid om **wonderen** te verrichten om hem naar Gods wil te helpen in zijn taak.



"En Hij zal hem (Isa) tot Boodschapper van de Kinderen van Israël maken (zeggende): "Ik ben tot jullie gekomen met een Teken van jullie Heer, en ik maak voor jullie iets uit klei, gelijkende op de vorm van een vogel en ik blaas daarin en het zal met Allah's wil een vogel worden. Ik genees degene die blindgeboren is en de melaatse en ik breng de doden met Allah's wil tot leven. Ik verkondig u wat u kunt eten en wat u in uw huizen kunt bewaren. Zeker, daarin is een Teken voor jullie, als jullie geloven. Ik ben gekomen om te bevestigen wat voor mij was in de Thora en om een deel wettig te maken wat u verboden was, en ik ben tot u gekomen met een Bewijs van uw Heer. Vrees Allah dus en gehoorzaam mij. Waarlijk! Allah is mijn Heer en jullie Heer, aanbid Hem dus. Dit is het rechte Pad." [Koran, 3:49-51].

Was Jezus een God of de Zoon van God?



Moslams zien Jezus niet als de Zoon van God of als God, maar beschouwen hem als een gewoon mens die echter, net als andere profeten, was uitverkoren om Allah's boodschap te verspreiden onder zijn volk, de kinderen van Israël. De Islam verbiedt het toekennen van partners aan God en legt de nadruk op het begrip **goddelijke eenheid**. De Koran verklaart: *“Er is niets aan Hem gelijk.”* [Koran, 42:11]; en: *“Hij verwekt niet, noch werd hij verwekt.”* [Koran, 112:3].

Was Jezus gekruisigd?



Christenen geloven in de drie-eenheid, wat wil zeggen dat Jezus God zelf is of een deel van God, naar de aarde kwam, aan het kruis stierf om onze zonden te doen vergeven, vervolgens herrees, naar de hemel voer en weer terug zal komen naar deze aarde.

Moslams geloven dat Jezus niet aan het kruis stierf, maar dat Allah hem redde en iemand anders werd gekruisigd in zijn plaats. De Koran zegt:

“En wegens hun uitspraak: “Wij hebben de Messias, Jezus de zoon van Maryam, de boodschapper van Allah gedood” – maar zij hebben hem niet gedood, noch hem gekruisigd, maar zo leek het voor hen. En degenen die daarin van mening verschillen zitten vol twijfel. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen niets anders dan gissingen en zij doodden hem niet. Maar Allah verhief hem tot Zich. En Allah is Almachtig, Alwijs.” [Koran, 4:157-158].

Er is een verschil van mening over de exacte betekenis van dit vers, met name de volgende verklaring: *“Zij (de Joden) doodden Jezus niet, maar Allah hief hem tot Zich op.”* Sommigen stellen dat Jezus niet de gebruikelijke menselijke dood heeft ervaren en dat hij nog steeds lichamelijk leeft in de hemel. Dit is de algemeen aanvaarde mening van Moslims. Anderen stellen dat hij stierf, maar niet aan het kruis, en dat ‘opgeheven tot Allah’ betekent dat Allah hem gered heeft uit de handen van degenen die hem wilden vermoorden.

Stierf Jezus voor onze zonden?



Veel christelijke denominaties hebben de overtuiging dat de zonde van Adam en Eva's ongehoorzaamheid aan God erfelijk

is en daarom doorgegeven wordt aan hun nakomelingen. Dan zou de gehele mensheid verloren zijn vanwege de erfzonde, waaruit geen redding mogelijk is, tenzij men gelooft in 'de boetedoening van de dood van Gods zoon aan het kruis'.

Moslams geloven niet dat Jezus stierf voor onze zonden om ons te zuiveren en ons te doen vergeven. In tegenstelling tot de christelijke leer, die ervan uitgaat, dat de menselijke natuur in beginsel slecht is (vanwege de oorspronkelijke zonde), leert de Islam dat alle mensen onschuldig zijn vanaf de geboorte. Ze worden alleen zondig als ze bewust een zonde begaan. Er is dus geen erfzonde in de Islam.

Het Islamitische concept van zonde is gebaseerd op de overtuiging dat de zonde van een mens niet aan een ander kan worden overgedragen. En hetzelfde geldt voor beloningen. Ieder individu is alleen verantwoordelijk voor zijn of haar daden, want God is niet onrechtvaardig. *"Geen lastdrager zal de last van een ander dragen."* (Koran 17:15), maakt duidelijk dat elk individu een onafhankelijk persoon is en enkel en alleen voor zijn of haar eigen daden verantwoordelijk is. Er is geen behoefte aan verlossing want er is geen erfzonde.



Contact

Het Presidium Voor Religieuze Zaken
Directoraat-Generaal voor Religieuze Publicaties
Departement van Publicaties in Vreemde Talen en Dialecten

Diyanet İşleri Başkanlığı
Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü
Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı
No:147/A 06800 Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE
Tel : +90 312 295 72 81
Fax : +90 312 284 72 88
e-mail: yabancidiller@diyanet.gov.tr

Hız. İSA
FELEMENKCE